

Hallo Wereld gvo-lessen in de groep 5/6 en 7/8

Thema: Vriendschap

Weet je dat er verschillende soorten van vriendschap zijn? De eerste is: vriendschap voor het plezier. Je ontmoet elkaar omdat je dezelfde hobby hebt. Je voetbalt alle twee of je speelt samen bij de fanfare. Je hebt samen plezier en ontmoet elkaar eigenlijk alleen bij de club.



De tweede vorm is: vriendschap voor het nut. Je doet iets met plezier voor een ander. Bijvoorbeeld, de hond uitlaten. Die ander doet met veel plezier iets voor jou. Die helpt jou misschien met het oefenen van topo. Je hebt samen plezier in de dingen die je doet. Je helpt elkaar omdat je het fijn vindt dat het goed gaat met die ander.

De derde vorm van vriendschap is: vriendschap zonder bijbedoelingen. Je waardeert je vriend om wie hij is. Het is gewoon een fijn mens. Als hij blij is, ben jij dat ook, voor hem. Als hij verdrietig is, leef je mee. Je voelt je diep verbonden met elkaar. Wie zo'n vriend ontdekt heeft veel geluk! Want een trouwe vriend is een veilige schuilplaats, wie er één gevonden heeft, heeft een schat gevonden!

In de klas theologiseerden we over een schat van een vriend , waar de Bijbel over spreekt.

In groep 7/8 verdiepten we ons in het leven van Peerke Donders. Hij was een vriend voor veel mensen in Suriname. Die mensen hielden geen vrienden meer over omdat ze lepra kregen en buiten de maatschappij werden gezet. Peerke Donders zocht ze juist op. Hij dacht na over bepaalde leefregels uit de bijbel en paste die toe in zijn leven. In groepjes werd van iedere leefregel een poster gemaakt. En de posters zijn te bewonderen in de gang op school.



In groep 5/6 keken naar twee andere heiligen.

Sint Maarten en Sint Nicolaas. Beide werden ze vriend van vele mensen. Mensen hadden vertrouwen in deze mannen. Ze geloofden zelfs dat ze bijzondere dingen konden doen.

Tijdens de les van juf Assia hoorden we het verhaal van de beste vriend van de profeet Mohammed, dat was Abu Bakr.

Juf Liesbeth Winters, Hallo Wereld-pcgvo.