

Hallo Wereld. Mijn land, jouw land. Groep 1 en 2 / groep 3 en 4.



We zijn dit thema begonnen met een verhaaltje over 'Bij mij thuis'. Aan de hand van het poppenhuis en de poppetjes konden de leerlingen om beurten laten zien met wie ze woonden en waar iedereen meestal in huis is. Tot slot hebben ze de mensen getekend die bij hun in huis wonen.

Abi eet je bordje leeg, dit filmpje hebben we gekeken en gesproken over hoe het bij jou thuis aan tafel gaat. De leerlingen hebben hun eigen feestmaaltijd getekend. In het filmpje 'Klein mannetje heeft geen huis' hebben we gesproken over wat dat betekent en wanneer is een huis thuis. Een reactie van de leerling was een huis is een thuis als daar de mensen wonen die van je houden.

Wat is het verschil tussen Pipi Langkous haar huis en jouw huis? Hier kwamen hele mooie reacties uit. Leerlingen hebben hun fijnste plek getekend in of buiten huis. Als je gaat verhuizen wat betekent dat voor jou? Wat laat je achter? Wat neem je mee? Wat ga je het meest missen? Groep 1 en 2



hebben huizen gebouwd bij groep 3 en 4 kwamen we daar niet meer aan toe. Juf Assia is twee keer in de groep geweest. Zij vertelt hieronder wat zij met de leerlingen heeft gedaan.

Hartelijke groet Hennie Vis HVO docent.

Ik heb gesproken over waar woont Allah/God welk land? Waaraan herken je een typisch Islamitisch huis? Dit leverde in groep 3 en 4 heel veel gespreksstof op. Bij groep 1 en 2 heb ik Moessie voorgelezen een verhaal dat ging over de tradities in een islamitisch gezin. Uit welk land komt Allah/God? Hoe zit dat met gelovigen in allerlei landen? God/Allah heeft geen land Hij woont in de hemel. Ik heb verteld dat moslims geloven dat Allah de landen in de wereld heeft gemaakt met verschillende volkeren, verschillende talen en tradities. En dat Hij graag wil dat we elkaar beter leren kennen. Gesproken over hoe je dat zou kunnen doen. Bij elkaar op bezoek gaan of op vakantie naar andere landen.

Leerlingen kregen een vlag uit verschillende landen deze gingen ze inkleuren met de juiste kleuren. Dus eerst even opzoeken welke kleuren er bij de vlag horen. Tot slot ontwerp je eigen vlag en bedenk een naam voor jouw denkbeeldig land.

Hartelijke groet Juf Assia.